

God dag alle sammen, det er hyggeligt at se jer.

Jeg vil begynde med at sække for at I holder den gode tradition og her for silredelæggelsen og Harry for god mad. Derefter vil jeg - hvis I har 3 minutters så modighed holde et lille foredrag af Danmarkshistorie, som i garanteret ikke har hørt eller læst om.

Vi skal helt tilbage til den 29 januar 1906. Den dag døde kong Christian den niende, efter at have været konge fra 1863, han var født 1818 så han var knapt 88 år så helt ung var han jo ikke.

Da blev der ringet sorg med kirkeklokker i 2 døgn derefter.

Blandt de tusinder der ringede sorg; var der en midtem årig ung mand som hed Claus Dickler Hendrik Bickel (Pedersen); han stod i Skæve kirke den 30 januar 1906

og få kilometer derfra i Flauenotjald
lå af landpostbud Peder Andersen's
kone Inger Kristine og fødte sit
syvende barn. Det blev en lille
pige, som blev døbt Karen Sofie
Andersen.

Den 30 maj 1926 blev Claus
Tisklev Hindrik Bickel Pedersen
og Karen Sofie Andersen ringforlo-
vede og den fjortende november
samme år giftede de sig, da
var Henrik, som han blev kaldet
lige fyldt 40 år og Sofie endnu
ikke blevet 21 år. De blev så
denne slægts stam og var altså
forældre til os 10 søskende, bedste-
forældre til næste generation og
oldeforældre til dem der er under
ca 32 år. Du kender J så lidt
til jeres rødder og jeg vil endnu
engang takke for at vi får lov til
at følges lidt ad. Jeg ønsker alle en
god fest og at J må tage herfra

med gode minder. Vi ses igen
god rejse hjem. Take